



STICHTING TIBETAN AID PROJECT (TAP)

NIEUWSBRIEF JULI/AUGUSTUS 2016



Nyingma Centrum, Reguliersgracht 25 –
1017 LJ – Amsterdam – T 020 62 05 207
info@tibetan-aid.nl - www.tibetan-aid.nl

Rekening NL 32 INGB 0006 622.895 - giften aan TAP zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Tap helpt bij het opbouwen en in stand houden van het kostbare erfgoed van Tibet

Inspiratie en plannen

In mei van dit jaar kondigden wij aan Judy van TAP Berkeley onze halfjaarlijkse overschrijving aan. We gingen de overschrijving in gang zetten van de verzamelde donaties van december 2015 tot mei 2016, vanaf de verzend rekening van TAP Nederland. Het was een 'aardig' bedrag.

Per 'kerende mail' ontvangen we een e-mail van TAP Berkeley met de volgende tekst:

'Dear Pauline, Guusje and Henk, I am so thrilled to hear from you. These donations pay the end of this year's shipping bill and I will be out from under the pressure of the truckers in India, begging and pleading for the funds. Thank you so much for this timing, and for the love and caring that you express in every single contact that you make.Love, love, love Judy'.



Deze mail trof ons zeer. Op de donaties van TAP Nederland wordt gewacht, er gaat niets verloren.. Ze worden meteen aangewend voor het hart en de reden van het bestaan van TAP: het betalen van de kosten van verzending en verschepping van de boeken vanuit Oakland, USA, naar Bodh Gaya, India, ten behoeve van verdeling en verspreiding onder de Tibetanen tijdens de Grote Nyingma Ceremonie voor Vrede in de Wereld.

Vandaar worden ze meegenomen naar Tibetaanse nederzettingen in landstroken van noord tot zuid India, in Nepal, in Bhutan. En een gedeelte bereikt zelfs Tibet.

De mail van Judy duidt op een directe manier het belang aan van het werk van het Tibetan Aid Project, hoe belangrijk de bijdragen zijn van de donateurs en hoe nauw het er op aankomt. Om stil van te worden en ook dankbaar. Dit jaar bestaat TAP Nederland 20 jaar.



De omvang van de verzonden donaties vanuit Nederland én de hartverwarmende reactie van TAP Berkeley, inspireerden ons om dit jaar in november/dec. weer een pelgrimstocht naar Centraal Tibet te organiseren. Het is waarschijnlijk onze laatste reis. We gaan ook naar Samye, de plaats waar 1200 jaar geleden het eerste klooster van Tibet gebouwd werd en waar de eerste overdracht van de leer van de Boeddha plaatsvond. Deze lijn van overdracht wordt *Nyingma* genoemd; wat wil zeggen, de oudste. Samye ligt in een droomachtig landschap aan de woestijnachtige oevers van de rivier de Yarlung met op de achtergrond imposante

bergketens in allerlei tinten blauw en bruin, soms besneeuwd. Dit is het land van Padmasambhava, de grote meester uit Oddiyana, die in het Nyingma Centrum op allerlei *thankas* te zien is.

Per trein komen we in Lhasa, Tibet aan; we bezoeken hier onder meer de Jokhang tempel, het Potala Paleis, de Lukhang tempel ('The Dalai Lama's Secret Temple', met prachtige muurschilderingen), het Tsurphu klooster van de Karmapa's. We verblijven een paar dagen in de vallei van de Yarlung rivier, in Samye, en een paar dagen in in Tsetang, oostelijk van Samye. We vertrekken vanuit Lhasa per vliegtuig.

Voor informatie: mailen naar info@tibetan-aid.nl – bellen naar [020 62 05 207](tel:0206205207) tijdens winkel uren.



Activiteitenverslag 2015 van de Stichting het Tibetan Aid Project Nederland.

- Op zaterdag 3 januari zijn we aanwezig bij de open dag van het Nyingma Centrum.
Op 16 januari en op 23 januari komen wij in vergadering bijeen.
Op vrijdag 20 maart presenteren we de foto's van de Buddhist Power Places Pilgrimage (BPPP) 2014 aan de deelnemers en andere bezoekers.
Op 1 mei vindt de presentatie plaats van de BPPP naar Nepal 2014 en de aankondiging van de BPPP naar Nepal EN TIBET in november/december 2015.
Op 19 juni is de informatiebijeenkomst met foto's van onze reis naar boeddhistische plaatsen in Nepal en Tibet 2015.
Op 30 juni hebben we een bijeenkomst in verband met het organiseren van informatie overdracht en inwerken van een eventueel toekomstig bestuurslid van TAP.
In de maand juli wordt de Nieuwsbrief juli 2015 geschreven en gedrukt.
In de maand augustus vindt de TAP Nieuwsbrief mailing aan de donateurs plaats. De Nieuwsbrief gaat ook mee met de half jaarlijkse mailing van het Nyingma Centrum.
In de maand augustus wordt de TAP kalender met foto's 2016 gecreëerd met foto's van de boekenuitdelingen in Bodh Gaya door de jaren heen. De kalender wordt in de Lotus Design winkel verkocht.
Op 28 augustus presenteren we de BPPP 2015 naar Nepal en Tibet voor deelnemers en geïnteresseerden.
Op 4 september hebben we een TAP vergadering, o.a. ter voorbereiding van de Open Dag Nyingma Centrum.
Op 5 september zijn we aanwezig bij de Open Dag.
Op vrijdag 2 oktober beginnen de voorbereidingen voor het TAP diner 2015.
Op zaterdag 31 oktober organiseert het TAP voor de 11^e keer haar feestelijke jaarlijkse benefiet diner met stille veiling en levende muziek, voor het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur.
Op zaterdag 14 november vertrekken we voor de 5^e maal op pelgrimstocht. Op 3 december zijn we weer thuis.



Op 18 januari, 22 februari, 22 maart 26 april, 7 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 13 december vinden de ceremoniële Medicine Buddha Beoefeningen op de zondagmiddag plaats in de meditatiekamer van het Nyingma centrum Amsterdam.

In 2015 voerden we twee website wijzigingen uit: in april en in juni 2015
Door het jaar heen verstuurden we heel wat e-mails en er zijn veel (ook telefonische) overleg momenten, vooral rondom de Pelgrimstocht in november/december.

In 2015 werden Twee TAP Nieuwsbrieven geschreven, in elkaar gezet en verstuurd.
We hebben ook overleg met de drukker.

Het TAP diner vroeg de nodige voorbereiding. In 2015 waren er minder deelnemers dan we gewend waren.

In mei en december 2015 verstuurden we onze halfjaarlijkse 'money-order' naar TAP Amerika met donaties uit Nederland; in totaal 15.100 Euro in 2015!



**Onze financiële bijdragen worden bij TAP Berkeley met veel blijdschap en dank ontvangen! TAP Nederland draagt in 2015 dankzij onze donateurs, dankzij de deelnemers aan het TAP diner, dankzij de deelnemers aan reis naar Nepal/Tibet en op allerlei andere manieren, weer substantieel bij aan de betaling van de kosten van: - verschepping van containers vol boeken en Sacred Art naar India - de karavaan van vrachtwagens met boeken en Sacred Art van Calcutta naar Bodh Gaya - allerlei bijkomende kosten in Bodh Gaya, India.
Hier worden de boeken ieder jaar met de grootst mogelijke blijdschap in ontvangst genomen door de Tibetaanse kloosterlingen en pelgrims in ballingschap!**

HARTELIJK DANK AAN ALLEN DIE IN 2015 BIJGEDRAGEN HEBBEN AAN HET BEHOUD VAN HET KOSTBARE TIBETAANSE ERFGOED – VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST !

Het financiële jaarverslag 2015 wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief December 2016.

